

De fietsband

Strofe 1

Achteraan 't peloton, in de blakende zon
Stak er plots een renner voorbij **(hmmm)**
Hij zei: "Ik ben de Frankie, gij gaat mijne rug zien."
En we reden zij aan zij. **(hmmm)**
We fietsten uren en uren; onze spieren verzuurden,
maar het vet was van de soep. . **(hmmm)**
Ik zei: "Ik weet niet wat gij denkt, maar ik heb het gehad.
ik begin een muziekgroep."

brug

Een band met Jaak Spaak en Tim Vitesse
We waren met 3 en 't werd een groot succes
Hits aan de lopende band
Met Marc Soupape, hij drumde en zei
"Zeg, ken je Yves plakgerief
Hij speelt muziek, de piano is z'n lief
Hij wil graag meedoen als 't gaat
En blijft altijd in de maat!" **(hmmm)**

refrein

Muziek maken, onder stop
Ja, dat vinden wij echt top
Die melodie in onze kop
Helpt ons sneller te fietsen
Liedjes zingen is plezant
In de bergen of op 't strand
Misschien heb je 't wel gelezen in de krant?
't is de show van de fietsband.

Eeyoo eeyoo eeyoo eeyoo

Deze band is voor 't leven

Eeyoo eeyoo eeyoo eeyoo

En we gaan alles geven

Eeyoo eeyoo eeyoo eeyoo

Deze band is voor 't leven.

Misschien heb je 't wel gelezen in de krant?

't is de show van de fietsband.

Strofe 2

Ik weet nog, hoe 't lang geleden begon

We waren klein en wisten niets **(hmmm)**

't was judo of tennis, ballet of dans of rijden met de fiets. **(hmmm)**

Maar op een dag was hij daar, een man met een gitaar, hij zong liedjes op een plein**(hmmm)**

Onze mond die viel open, het klonk echt reuzegoed, zou dat de toekomst zijn

Brug

refrein

tussenstuk

2X

Klap nu in het ritme, komaan

Klap nu in het ritme, rechtstaan

Klap nu in het ritme, komaan

Klap nu in het ritme, rechtstaan

refrein