

Ik hou van fietsen!

strofe 1:

Ik trap naar school
ik scheur naar de kerk, ik sjees naar huis
en ik koers naar mijn werk

refrein:

**Ik hou van fietsen, fietsen is m'n ding.
Ik fiets naar overal, behalve midden op de ring.**

strofe 2 :

Ai een kramp, een vlieg in m'n oog
Het regent dat 't giet, kijk omhoog
ketting eraf, platte band
Maar ik vind het nog steeds plezant

refrein:

**Ik hou van fietsen, fietsen is m'n ding.
Ik fiets naar overal, behalve midden op de ring.**

solo

strofe 3:

't Wordt al donker, lichten aan
Mijn fiets gekuist, en dan op de baan
Ja, deze keer gaat alles goed
Ik zie een vriend die mij begroet

refrein

zeg: dynamo (*dynamo*) , zadel (*zadel*), spatbord (*spatbord*), trappen (*trappen*)... dat doen wij veel liever dan stappen!

strofe 1 + refrein

rijden rijden en ik zing
rijden rijden 't is m'n ding
rijden rijden en ik zing
rijden rijden 't is m'n ding
Ik fiets naar overal, behalve midden op de ring.

