

Aiaiaiai!

Ik zat eens op een fiets, er was iets aan de hand
Het ging niet echt zo vlot, die fiets had maar 1 band
Ik raakte in paniek en verloor mijn evenwicht
en je kan het al wel raden.... 'k viel pardoes op mijn gezicht

Aiaiaiai vallen doet pijn Aiaiaiai, maar fietsen blijft fijn

Een week of drie geleden, fietsten Bart, Louis en Roel
Om ter langste zonder handen, want dat was nu eenmaal cool
Maar vlakbij het rondpunt raakte Roel het wiel van Bart
't Was gedaan met show verkopen, want ze vielen best wel hard

Refrein

Els, Marie en Lies reden in 't midden van de weg
Ze kletsten over jongens, maar wat hadden ze een pech
Een man die wou passeren, met een hele grote hond
Die blafte twee keer luid, 't verraste trio op de grond

Refrein

Nog één ding wil ik zeggen, 't gebeurde een jaar terug
Ik fietste naar de bakker en moest over een brug
Die brug die ging net open, dat had ik niet verwacht
Ik plonsde in het water, dus 'k viel gelukkig zacht

Refrein

Nu rijden we heel veilig en letten op 't verkeer
We willen niet meer vallen, want dat doet echt veel te zeer
Een beetje fluo hier en een beetje fluo daar
Een helm staat op ons hoofd, voor 't grootste gevaar

We trappen en versnellen, de benen zijn weer 'goe' ,
naar Tokio en terug en nog steeds zijn wij niet moe!
In regen en in wind, altijd goed gezind
De fiets is mijnen aller... mijnen allerbeste vriend

Refrein 2x

